



*Na een leven van 93 jaren
in de vrede van God en vriendschap met de mensen,
gesterkt door de ziekenzalving
en uitkijkend naar de eeuwige thuis,
is overleden te Mechelen in het AZ Sint-Maarten op 18 december 2022*

PRIESTER

RIK VAN ITTERBEECK

Hij werd geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 9 maart 1929
in het gezin van Jozef Van Itterbeeck(† 1946) en Maria Lens(† 1987)

priester gewijd te Mechelen op 17 april 1955

onderpastoor te Hombeek Sint-Martinus van 1955 tot 1959
en te Vilvoorde H. Hart van 1959 tot 1970
pastoor te Zemst Sint-Pieter van 1970 tot 2005

dienstdoende priester in het klooster van
het convent van Betlehem te Duffel van 2005 tot 2013,
nadien verblijvend in de flatjes en het WZC Huyze De Pauw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Eer aan God
en
Vrede op aarde:
zin van mijn leven,
waarborg van mijn toekomst.

Zijn broers en zussen nodigen u uit op de liturgische afscheidsviering
in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver
op **WOENSDAG 28 DECEMBER 2022 OM 10 UUR,**
gelegenheid tot groeten vóór de eucharistieviering, vanaf 9.30uur.

De as wordt discreet toevertrouwd aan de strooiweide te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Mogelijkheid tot groeten vrijdag 23 december 2022 van 19u tot 19.30u
in het rouwcenter “Ivo Ceulemans”, Molenstraat 23a te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Hij hoorde thuis bij:

Ida † Van Itterbeeck, Zuster Ursuline
Leopold † Stove - Yvonne † Van Itterbeeck en kinderen
Marcel † Vervoort - Julienne † Van Itterbeeck en kinderen
Frans † Van Bostraeten - Josephine Van Itterbeeck en kinderen
René Van Itterbeeck - José De Smet en kinderen
Achiël Van Itterbeeck en kinderen
Frans † Goossens - Paula Van Itterbeeck en kinderen
Angèle Van Itterbeeck
Marc Cannaerts - Els Van Itterbeeck en kinderen

zijn broers en zussen

Correspondentieadres :
Familie Van Itterbeeck,
p/a Rouwcenter Ivo Ceulemans
Molenstraat 23a
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
on-line condoleren of bloemen bestellen
www.rouwcenterivo.be/rouwberichten

Heer Jezus,
in dit uur gedenken wij uw verrijzenis :
laat de hoop p eeuwig leven met U
een licht zijn dat dag en nacht schijnt.
Heer leid ons op uw wegen,
(uit breviergebed)

Met dank aan Dr. Bruylants, het personeel van Huyze De Pauw en het AZ Sint-Maarten..